

Erfgoeddagen in de O.-L.-Vrouwkerk Mariakerke

20 en 21 april 2024



Retabels vertellen verhalen...

Rondleidingen: Zaterdag 20 april 2024 om 15u
Zondag 21 april 2024 om 11u; om 15u; om 16u30

V.U. Jos De Baets – Henri Storystraat 24 , 9030 Mariakerke

In de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Mariakerke staan vier altaren met een prachtig neogotisch retabel. Ze dateren uit de periode 1870 – 1900 en werden vervaardigd in de ateliers van de beste kunstenaars uit die periode.



De gemeente Mariakerke dankt haar naam aan deze kerk die gewijd is aan Maria, de moeder van Jezus. In de kerk vinden we op de retabels heel wat verwijzingen naar Maria, maar ook andere. De verhalen waarop de kunstenaars zich steunden komen echter niet altijd uit de Bijbel, integendeel.

Op de vier retabels vinden we vooral veel verhalen die niet in de bijbel staan... Wie heeft ze hier afgebeeld en wanneer? Waarom staan ze in deze kerk? Waar komen deze verhalen vandaan als ze niet uit de bijbel komen? Welke teksten liggen aan de oorsprong? We zochten het voor u uit en vertellen u wat er te zien is (en ook niet te zien is...)

Gratis

Rondleidingen: Zaterdag 20 april 2024 om 15u
Zondag 21 april 2024 om 11u; om 15u; om 16u30

Info: jos.de.baets@telenet.be

473.94.15.68